

*Trouwdag  
van  
Wilfred en Cindy*



*Donderdag 23 oktober 2008*



23 oktober 2008

## *Cindy Grace en Wilfred*

*Even elkaar het Jaarwed op 23 oktober 2008  
om 12:00 uur in het stadhuis van Leiden!*

*Let's have a toast!*

*In café De 2. Looijplein in Leiden  
geven wij tussen 12:00 - 12:30 uur een bericht.  
We zenden het erg leuke vinden als jullie  
daarbij aanwezig kunnen zijn.*

*Cindy Grace & Wilfred*

Huwelijk van Wilfred van der Meer en Cindy Grace.

Wat hebben wij en vele anderen gasten genoten van deze mooie dag.

Half een gingen tante Annie en Ome Henk met de taxi naar Leiden.  
Eerst wat gegeten in een broodjeszaak.  
Daarna naar het stadhuis van Leiden.

Twee uur kwam het mooie en stralende bruidspaar in hun mooie kleding het stadhuis binnen,  
werd ontvangen door een ambtenaar en begeleid naar hun plaatsen. Zoë mocht bruidsmeisje  
zijn en Mats bruidsjonker. Ze vonden het prachtig dit mee te maken.  
Zo ook de getuigen, familie, vrienden en kennissen. Er werden mooie woorden uitgesproken  
door de ambtenaar.



Vooraf voor Cindy afkomstig uit Indonesië waren deze doeltreffend. Haar afkomst en inkomst in Nederland was heel bijzonder.

Wilfred luisterde aandachtig naar de ambtenaar. Deze verwoordde het geheel door te zeggen, waar liefde mensen samenvoegt maakt een eenheid geheel. Mooi de ringen aan een kettinkje en voor allebei een belevens. Als slot een daverend applaus van een ieder.



Daarna naar het Havenplein 2. Feest in het Dok 2 restaurant. Feliciteren het mooie bruidspaar met knuffels van Indonesische tantes en oom en fijne knuffels van Nederlandse zijde maakte het geheel compleet. Koffie met een schitterende bruidstaart. De borrel met 3 Indonesische tantes en oom liet zien wat een eenheid is onder de mensen.

Daarna de rondvaart in een lage platte boot. Gemakkelijk voor de doorvaart van de bruggen in de Leidse grachten. Wat mooi is Leiden. Na een uur varen terug in Dok 2 voor een fijne maaltijd.

Zeven uur de receptie tot tien uur. Wat een mensen. Alle vrienden van Wilfred waren aanwezig. Ook personeel van de zaak in Amstelveen. Familie en ook familie van de tantes en oom van Cindy en de neven en nichten.

De verzorging van de versiering bij Wilfred thuis en t als ook de liedjes waren geheel verzorgd door Ingrid, Ruud en Daniëlle, alsmede Luuk, Roos en Scott. Bruidspaar bedankt voor alles, voor deze mooie huwelijksdag.

Geschreven door Ome Henk.

*Cindy Grace en Wilfred*



De voorkant van de kaart.